



Voor stichting BETHESDA VOOR PERU

Rondzendbrief 29, november 2012

Beste familie, vrienden en meelevenden,

Getroffen door zoveel zowel 'slecht' nieuws als 'goede' vooruitgangen, dag in dag uit, is het een ware brainstorm wat er met u op papier gedeeld kan op een paar A4-tjes. Orkanen, aardbevingen, ziekten, armen, criminelen etc. Maatpakken en verbleekte T-shirts. Bethesda als een speldenknopstip er ergens middenin. Economische groei. In Peru, ook dat. Het verschil tussen het platteland waar Bethesda is en de grote stad. Hier allereerst een oude Chinese spreuk als inleiding, voor vrede en kalmte:

GELUK OF ONGELUK? ALLEEN GOD WEET HET.

Het verhaal gaat over een oude boer die een oud paard had om te ploegen. Op een dag ontsnapte het paard de bergen in. Toen de burens van de oude man het hoorden, kwamen ze hem betreuren:

C – Wat een ongeluksdag, nu heb je geen paard meer!

Maar de boer, antwoordde:

B - Pech? Geluk? Alleen God weet het.

Een week later, keerde het paard terug uit de bergen, en bracht een kudde wilde paarden mee. Toen de burens de boer bezochten, zeiden ze:

C - Nu is er reden om je te feliciteren! Jij hebt even geluk!

Maar de oude man antwoordde hun allemaal hetzelfde:

B - Good luck? Bad luck? Alleen God weet het!

De zoon van de bejaarde boer probeerde een van de wilde paarden te temmen. Hij viel en brak zijn been. Toen de burens hem naast de boer zagen zitten, leverden ze het commentaar:

C - Dit ongeval, ja het is werkelijk een ramp!

Maar de oude boer dacht er niet zo over, en zei eenvoudig:

B – Pech of geluk? Alleen God weet het!

Een paar weken later werd vernomen dat de keizer de oorlog had verklaard. Een patrouille soldaten kwam het dorp in en dwong alle jonge mannen die daartoe in staat waren, het leger in te gaan. Toen zij de boerenzoon met zijn gebroken been zagen zitten, lieten ze hem met rust. De dorpsgenoten benaderden de wijze oude boer, met de vraag:

C - Was het "geluk" of "pech"?

Alles wat er op het eerste gezicht uitziet als een tegenslag, kan een goede vermomming zijn. En wat er goed uit ziet op het eerste gezicht, kan eigenlijk schadelijk zijn. Dus het is beter een verstandige houding aan te nemen, die God laat beslissen wat goed of slecht geluk is. Reflectie: Laten we de God van het Leven loven en danken "die alle dingen laat meewerken voor het welzijn van Zijn kinderen" (Rom 8:28). Laten we blijven bidden dat we kunnen zeggen met Jezus: "Mijn geestelijk voedsel is: de wil doen van mijn Vader, die mij gezonden heeft, en niet alleen gelaten (Joh 4:24, 8:29), en die ons de Heilige Geest geeft (Luc 11:13),

met de gaven van wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen. Een gebed van Thomas More zegt: Heer, geef me de kalmte wat betreft de dingen die ik niet kan veranderen, moed voor de dingen die ik wel kan veranderen en de wijsheid om het verschil tussen de twee te onderscheiden. Amen.

En zo staan we als gezin voor veranderingen die groter wordende kinderen meebrengen. De oudste op weg naar de vervolgstudie, de stad verlaten, Nederland? Voor hoelang?.... Ik zit volop in de afwerking van het jaar hier, en voorbereidingen van 4 personen, één voor één, en het moet ook nog samen passen... etc. De dokter blijft in ieder geval op de basis Betesda, met de bijbehorende campagnes en het vaste werk in het districtsziekenhuis. Het was wel leuk, dat onze oudste vanuit het Fleming College in de stad voorstelde om zijn verplichte beroepsstage in Chapén te doen, 'om de realiteit van de achterblijvende zones van Peru ook te ervaren'. Dat was voor onze oudste natuurlijk een kwestie van de zaak op papier zetten, want de kinderen zijn met ons van alle markten thuis. Vader en zoon genoten. Evenzo onze dochter en jongste zoon, die in hun vakantie, die verschillend gespreid zijn (geluk of ongeluk?!), om de beurt met hun vader in Betesda meeliepen die dagen.



dochter en zoon bij vader op bezoek in ZH Chapén

In de conglomeraatieplaatsen (steden) van de kust zie je steeds meer supermarkten en hotels. Sinds een half jaar is er een Makro uit Nederland! Maar gemiddeld 30% van de bevolking kan daar absoluut nooit komen omdat ze nog in extreme armoede leven. Het lijkt perfect nu meer buschauffeurs er netjes uitzien: schoon en met stropdas. Maar de dokter grapt bij het instappen bij een chauffeur dorpsgenoot uit Chapén: 'Je doet toch niet de deur onderweg open hè vandaag, anders stap ik nu uit?!' 'Néé, dokter, met u hier, geen zorgen!' Want de chauffeur is het broertje van een bende, die volop actief is, en regelmatig een of andere bus uitkamt op stille plaatsen van de route. Kon men armoede gescheiden houden van rijken, de criminaliteit (vanuit de sociaal psychologische problemen die er zijn) tot aan maffia in de maatschappij benadeelt alle bevolkingslagen, maar vooral de hardwerkende middenklasse, die zich gewoon tussen allen doorbeweegt en zich ook niet af kan sluiten. Afpersing is de laatste mode om makkelijk veel binnen te krijgen, en zo niet: vergeldingsacties. Het zit tussen de autochtonen en heeft vele gezichten. De gewone burger die probeert wat goeds in huis te halen of van goede scholen en universiteiten gebruik maakt, betaalt al gauw het zogenaamde 'snoepgeld'.

Zo vroeg de dokter een taxichauffeur van de week hem naar een gehucht te brengen waar een dagcampagne afgesproken was. 'Nee, dank je wel', zei die 'dat is te afgelegen daar. Al betaal je dubbel. Ik word halverwege overvallen, de auto afgepakt en dan moet ik 1500 euro (omgerekend red.) betalen om hem terug te krijgen. Onmogelijk, ook met de motortaxi ga ik niet. Dat komt op hetzelfde neer voor mij. En u weet, een schotwond op de koop toe, dankjewel.'

Wat nu? Wijsheid... Accepteren wat je niet kan veranderen, en moed om door te gaan... Wie zou er wel bereid zijn? En ja hoor, daar rijdt er een voorbij die een licht doet opgaan. Hij komt

uit die zone. Er wordt van gezegd, dat hij overdag motortaxi rijdt, maar 's nachts niet zo netjes 'bijverdient' voor wat drugs en extra's. 'Neem een taxi, het is zo ver...' zegt hij eerst. 'Zo en zo.. campagne ...nodig...' antwoordt de dokter. Zijn hart wordt aangesproken.... 'Ok, dan is het geen probleem. Het is alleen wat hobbelig in een motortaxi over die buitenweg'. 'Geen probleem.' En zo wordt die 'zwakke schakel' van de zone het schild ter bescherming op de route (geluk of ongeluk?! ;)) en er worden die dag weer 40 patiënten behandeld die anders verstoken zouden zijn gebleven van medische hulp.

De dokter ziet met bezorgdheid de effecten van de TLC (vrije handelsmarkt met Amerika) aan. De boeren wie het zo mooi leek om hun akker tegen een 'enorm goede prijs' op contract te verpachten voor lange jaren aan grote exportbedrijven zitten eraan vast. Er wordt geïmporteerd genetisch gemanipuleerd zaad gebruikt. Van de vrucht daarvan is het zaad onbruikbaar, dus er moet steeds nieuw zaad aangekocht worden. De oogst is groter en mooier en gaat grotendeels voor export dus. Wat niet mooi genoeg is, blijft over voor de lokale bevolking. Maar, duurder dan de vroegere 'eigen' productie, want nu is er veel meer in geïnvesteerd. Voor de lokale bevolking geldt nu: dure restjes en minder aanbod. Men gaat meer rijst met alleen aardappelen en al of niet een stukje kip eten. Dus: een te weinig uitgebalanceerd dieet wat de chronische ondervoeding bewerkstelligt, ongeacht de toegenomen kennis via onderwijs of media over goede voeding. Er is een weg terug....??

En tot slot: de zorg om het gebruik van soja en maïs als brandstof in het buitenland. Hetzelfde: akkers voor jaren verpacht voor de soja- en maïsproductie die in één klap naar het buitenland gaat. Het waren hier belangrijke producten die op veel manieren gegeten worden. Ook de maïs voor de kippenfokkerij in Peru is zo duurder geworden en heeft de kipprijs flink doen stijgen... want het westen wil ecologische soja/maïsbrandstof. Maar hier betekent dat dus een toename van ondervoeding, en zelfs de weg naar hongersnoden als dit doorzet! En daar tegenover staat een *verbod* op het *invoeren* van ecologische auto's vanaf die kant.... Het noordelijke continent schoon en dik en daarbuiten moeten ze 'op de knieën blijven' en afdankers gebruiken. De terroristische organisatie MOVAREF werd in november 2009 in Peru opgericht en wint terrein. Er zijn momenteel 73 bases in het land geregistreerd en openlijk houden ze al op de 5 bekendste en oudste universiteiten meetings en presentaties. Reflectie: Koop en eet zoveel mogelijk van eigen bodem en verslijt het vóór dumping... Het lot lijkt onontkoombaar. Geluk of ongeluk?

Lieve mensen, hoe dan ook: Dank, dank voor de hulp en steun, namens Merly, Ana, Techy, etc. etc. Al meer dan 50.000 patiënten door de dokter gezien alleen wat betreft de Betesda werkzaamheden. De Heer zij alle eer.

Allemaal persoonlijk, sterkte en alle goeds gewenst in het persoonlijk leven en een gezegende kersttijd .

Het doktersgezin



Medische hulp voor Merly



Zondagschoolkinderen in het kerkzaaltje, Trujillo



Triplex op een bed, en je hebt een kindertafel voor tien op de zondagsschool





Onze dochter: Met school defileren en marcheren op de Plaza Mayor van Trujillo



De doktersvrouw: Nu op naar de bul, maar de universiteit lieten we achter. nov 2012



Een koraal met schildpadden

Geneeskunde, theorie volbracht!!
Nov 2012