

Deze keer de rondzendbrief in de vorm van een fotogalerij



1. Doopdienst in onze kerk in Trujillo.
Pinksteren 2013



3. Persoonlijk hou ik niet meer zo van een avontuurlijk ontbijt aan de Pan Americana Highway, met een sloot met ratten in de rug, muggen aan tafel en voorbij razende trucks, maar als je na een uitgelopen nachtdienst de hond in de pot vindt, is het een 'zoete bonenrestaurant'.



2. Mijn allereerste particuliere patiënt betaalde met een prachtige vechthaan: Ik won. Hij eindigde in de soep.



4. Mary en Dante: Al een paar jaar dankbare patiënten. Zij HIV patiënt onder goede controle, vaak met bijspringende hulp van BETESDA, om haar spastische en autistische zoontje (7, geen HIV) te kunnen verzorgen. Het maatschappijstigma voor elk van hen apart, is schrijnend, zelfs in de gezondheidszorginstellingen.



5. *BETESDA 'UTA' (leishmaniasis) patiënt. Subtropische huidaandoening, door muggen overgebracht, die onbehandeld fataal kan zijn via de lever. Ook kan het ernstige misvorming geven.*



7. *Oh,oh, model gestaan voor de foto op de folder over BLS (reanimatie), maar gelukkig niet voor niets...*



6. *Op de laatste BETESDA campagne in Jesus, kregen we een nieuw onderkomen aangeboden in een mooi apothekershuis. Het modernste huis in het dorp. Erg prettig werken.*



8. *Ten eerste is het een ongelooflijke opluchting, niet alleen voor de familie, maar ook voor ons als personeel, dat ik als eerste de baby succesvol begin te reanimeren, nadat de moeder het rennend, schreeuwend en luid klagend binnen heeft gebracht op de spoedeisende hulp, en drie anderen niets anders doen van schrik dan kijken naar dat levenloze hoopje. Maar er is geen ziekenhuisniveau genoeg om het verder te verzorgen. De enige 'draagbare' zuurstoffles komt tevoorschijn (die grote groene op de foto) om de baby even op de kinderafdeling te krijgen totdat de overplaatsing naar Intensive High Care in Trujillo rond is via de volksverzekering voor armen.*



9. *De grootste verrassing voor ons kwam enige weken later. De moeder en oma van Jefry zochten BETESDA (de dokter) op, met een prachtige baby in de armen. Voor een griepje. Ze vertelden dat Jefry toentertijd drie longontstekingshaarden had, en hem daarom bij binnenkomst in Highcare geen hoop meer gegeven werd. Wonderlijk wel kon hij na 14 dagen terug naar de afdeling, en kwam thuis. Maar wat we niet wisten tijdens de reanimatie in het ziekenhuis is: Moeder heeft nu 5 kinderen. De oudsten wonen bij oma, want in het rieten matten krot op de bovenste woonrand van de berg is geen plaats voor allen...*
- “Wilt u die arts niet de baby laten zien hoe goed hij bijgekomen is?” Nou, dat is een verrassing voor hen dat de dokter die blanke kent... Hij belt me op en het is een emotioneel weerzien. Spontaan nodigen ze ons uit hen eens te bezoeken voor een eenvoudige maaltijd.*
- Dat zullen we niet alleen doen om nog wat professionele informatie te laten vallen, zoals dat sterilisatie een gratis staatsprogramma is..., maar ook om te kijken of we het legaat dat BETESDA voor een speciaal doel gekregen heeft, hier kunnen gebruiken voor elementaire levensbenodigdheden voor Jefry.*
- U hoort ervan.*